



Van Dolfje tot weerwolfje?

Grenzeloos griezelen... deel 1

Oktober, de maand van het griezelen... Steeds vaker zie je feesten en activiteiten rond dit thema. Als ik foto's over deze dingen bekijk valt het me op dat ouders vaak nog meer dan de kinderen alles uit de kast halen om er in het donker of een griezelige omgeving angstaanjagend uit te zien. En dat is de kick: angst aanjagen. Wanneer is dit het meest geslaagd? Als iemand stil wordt? Niet meer durft te kijken? Huilt?

Jong geleerd is oud gedaan. Toch?

Het is waar dat er gewenning optreedt. Dolfje weerwolfje is grappig en leuk. Het kan wel wat spannender. Iets meer informatie over weerwolven... Vervolgens nòg meer 'thrill'. Volop keus!



Dit is ook de trend voor een geslaagd griezelfeest: van griezelen tot angstaanjagen. Elke keer een schepje d'r boven op. Per slot van rekening ga je toch niet in de groep toegeven dat je het eigenlijk niet leuk meer vindt? Of dat je echt bang wordt? En als je dit laat zien wordt er om gelachen, of ben je zó niet cool. Het is toch maar een spelletje?

En wij verbazen ons er over waarom sommige kinderen niet lekker in hun vel zitten? Wakker worden 's nachts? Niet meer alleen durven slapen?

Denk er eens goed over na: Waar trek jij de grens?